

Loop maar door.

Jij met je lichtblauwe ogen  
Jij die ik zag als mijn bergtop  
Jij die scheen als een piek.

Ik dacht aan jou als  
Iemand die ik had  
Maar niet kon houden.

Ik zie je staren met klamme handen  
Handen wit als sneeuw, lippen zacht als zijde  
Lichtblauwe ogen, die ik niet kan vermijden.

Kyara